



## Nieuwsbrief, oktober 2011

### Inleiding

De Stichting Pro Amazonas is sinds haar oprichting (1982) altijd in de bres gesprongen voor de bewoners van het Amazonegebied. In eerste instantie werden de indianen en andere rivier- en woudbewoners, waaronder rubbertappers, vissers en landarbeiders, geholpen. Onze taak was ook om de mensen te leren een vuist te maken tegen onwettige grootgrondbezitters, multinationals en corrupte politici die misdadig en uit puur winstbejag de vernieling van het woud en vervuiling van de rivieren veroorzaken en mensenrechten aan hun laars lappen. Toen ik in 1995 benoemd werd voor de parochie Koningin van de Vrede in de arme wijk Benguí in Belém, ontdekte ik al gauw dat die 'vrede' er ook niet altijd was omdat de mensenrechten in de stad ook niet gerespecteerd werden. Het viel mij op dat de meeste mensen in de wijk uit de binnenlanden van de Amazonas kwamen, gevlucht of verstoten vanwege de, voor bos en mens, schadelijke projecten zoals illegale houtkap, bosbranden voor veeteelt, ontginning van grondstoffen die bos en rivieren bevuilden enz. In de parochie werden in al die jaren o.a. de verwaarloosde jeugd, vrouwenclubs geholpen en is er gewerkt met het pastoraat voor arme gezinnen.

Het waren vooral de mensen en groepen die aan het kruis 'genageld' waren door erbarmelijke levensomstandigheden. Dit is in het Logo van Pro Amazonas terug te zien: de misdeelde bewoners van de Amazonestreek (in stad of binnenland) door armoede en uitbuiting 'vastgenageld'.

Toen ik, na 16 jaar, afscheid nam van mijn parochie in Benguí, werd ik voorlopig welkom geheten door de bevriende paters Oblaten. Zij hebben geen parochie en hielpen mij al jarenlang vooral als ik op verlof of ziekte naar Holland kwam. Pater Henrique werkt met oecumenische contacten en pater Paulinho is adviseur van het regionale Landpastoraat. In m'n Juruá- periode werkte ik ook voor dezelfde kerkelijke organisatie met de rivierbewoners.

### Toekomst

Het is al zeker dat ik met Pro Amazonas, pater Paulinho en anderen in het Landpastoraat ga werken. We blijven dus dicht bij de 'gekruisigde' Amazonebewoners.



De Commissie voor Landpastoraat is een progressieve organisatie binnen de katholieke kerk van Brazilië en is in juni

1975 door de Braziliaanse Biscoppenconferentie opgericht. Het was in de tijd dat het Amazone-oerwoud ontgonnen werd. Er kwam een grote (modderweg) van duizenden kilometers voor een emigratiebeleid van Brazilianen die in het Noordoosten van het continentale land altijd van grote droogte te lijden hadden. De recente geschiedenis heeft ons geleerd dat die door droogte verdreven armen, het af moesten leggen tegen corrupte grootgrondbezitters en boven genoemde projecten die velen dwongen om in favela's hun heil te zoeken.



Resultaat ontbossing

Degenen die, terecht, geen heil zagen in een vlucht naar krottenwijken van de stad en al grond bewerkt hadden, verweerden zich tegen uitbuiting en uitzetting van hun stukje land.

Daardoor ontstonden er grote conflicten tegen de onwettige grootgrondbezitters en hun gewapende bendes.

De kerk (het landpastoraat) zal altijd opkomen voor de mensenrechten.

Pater Jan Derickx

## Pro Amazonas dag 2011

Dit jaar zal de Pro Amazonas dag plaatsvinden op

**Zondag 6 november 2011**

Om 10.00 uur is er een viering in de Emmauskerk met medewerking van het jongerenkoor.

Pater Bert van Tol zal in deze viering voorgaan.

Tijdens deze dag krijgt u meer informatie over de nieuwe werkzaamheden van pater Jan Derickx en hoe Pro Amazonas hem daarbij gaat ondersteunen.

### Acceptgiro

Pro Amazonas wil pater Jan Derickx graag blijven ondersteunen bij zijn 'nieuwe' werkzaamheden.

Bij deze nieuwsbrief is daarom een acceptgiro gevoegd. Voor de donateurs die reeds periodiek een bedrag over maken naar de stichting kan deze worden gebruikt voor het doen van een extra gift. Voor de overigen is de acceptgiro bedoeld als geheugensteuntje.

Verder nog even dit: Het gebruik van acceptgiro's brengt voor de stichting extra kosten met zich mee. Een goedkopere oplossing is het automatisch overboeken.

### Stichting Pro Amazonas

Contactadres: Treubstraat 30  
6951BA Dieren

Telefoon: 0313-414594

Website: [www.proamazonas.nl](http://www.proamazonas.nl)

Email: [j.gessel@chello.nl](mailto:j.gessel@chello.nl) (tijdelijk)